

KARL OG MARIE NIELSENS

SØLVBRYLUP

7 - 3 - 1939

Mel.: Fra Tyskland uddrog...

I Dag er vi samlet til Sølvbryllupsfest
vi sidder om Bordet med Ven og Gæst
Marie og Karl de nu feste vil
lidt Sang og Humør, ja det skal der til.

Ja, nu skal I høre hvordan det gik
da Marie og Karl de hinanden fik
se Karl gik omkring og lurede paa
mon ikke at jeg dog Marie kan faa.

Den første Gang Karl, Marie saa
han tænkte straks mon at det kan gaa
hans Hjerte hopped uha, uha
nu bare Marie vil sige ja.

Karl maatte jo straks til Marie afsted
hans Hjerte det kunde slet ikke faa Fred
Marie du maa ikke sige nej
saa siger jeg dig, at saa bliver jeg bleg.

Men det var ej heller Maries Agt
nej Hjerterne hoppede og slog Takt
hun sagde vi vil være Kone og Mand
hvad er dog et Liv uden Ægtestand.

I Trælløse satte de nu deres Bo
men der kunde Tankerne ikke faa Ro
og derfor afsted de til Krogrehden drog *Ljalland*
Marie hun sukkede og sagde og.

Jeg synes at her er for megen Ro
nej, jeg vil hellere til Skelby og bo
men nu skal I høre hvordan det gik
for Karl spekulered og Nykker han fik.

Han sagde til Marie nu vil jeg ha Jord
jeg tror jeg i Morgen til Godsejeren gaar
og vi ved jo alle hvordan det gik
de "Sørensminde" i Eje fik.

Og det kan nok være at Tiden den gaar
ja; Køerne med Striglen og Ærmerne faar
og Marken den bøgner saa rig og fed
for Karl ved jo nok hvad der skal gøres ved.

Der har de nu siden haft deres Hjem
Karl slider og slæber og maser sig frem
mon Marie ja hun maa skam osse høre her
for hun maa jo passe baade Grise og Køer.

So, Børneflokken den blev ej stor
de maatte nøjes med Knud og Rigmor
ja, Rigmor er gift og Knud hænger i
for det er jo Karen som han kan li'.

Nu maa vi vist hellere slutte vor Sang
og hæve Glassene endnu en Gang
og derpaa et ordentligt Hurra dem gi'
ja, længe leve Karl og Mari'.