

Mel.: Lad andre kun synge....

Når vi i dag er samlet til fest og gilde her  
så er det for at fejre et par som vi har kær  
her sidder far og moder, midtpunkt ved festens bord  
og her er jo det allerbedste sted for os på jord,  
vi synger dem en sang, en ganske lille sang, en ganske lillebitte...

Nu vil jeg jer fortælle et lille eventyr  
vor far var jo murersvend og ret en lystig fyr  
på gården Caspersminde vor lille moder gik  
og tænk en skønne dag så fik de på hinanden kig  
et ganske lille kig, et ganske lille kig, et ganske lillebitte-----

Når far han kørte på skole så skyndte mor sig at  
få drukket morgenkaffen, på arbejd' tog hun fat  
så sku' hun altid ud for at pudse støvlen a'  
det var vistnok fordi at far et lille vink sku' ha'  
et ganske lille vink, et ganske lille vink -----

Når mor sku' ned og malke og det blev tordenvejr  
så var hun o, så bange, ved skoven da især  
hun stripped' og hun kigged' om ikke far dog kom  
men nej han sov derhjemme for det syns' han bedre om  
han tog en lille søvn, en ganske lille søvn -----

De gik så mange ture og så en skønne dag  
de fulgtes ad til præsten så kønt han til dem sa'  
vil I hinanden have og glad de svared' ja  
og I har ikke det fortrudt det ved vi sikkert da  
ja tænk hvor tiden går nu femogtyve år  
er svundet hen som dug for sol, vi ikke det forstår.

Jert første lille hjem det havde I hos bedstemor  
der havde I det dejligt men stuen var ej stor  
og efterhånden som familien lidt større blev  
det altfor meget på bedstemoders gamle gulve sled  
når vuggen kom i fart, når vuggen kom i fart  
så gik der huller i det gamle gulv, det er da klart.

Men så en skønne dag sa' mor nu er det galt igen  
så sagde far nu må jeg vise jeg er murersvend  
så købte far en byggegrund og bygged' selv et hus  
og det kan være der blev fart i både sten og grus  
og vores bedstefar han hjalp jo lille far  
og det er derfor vi i dag så dejligt brøndvand har.

Her har I boet siden og det har gået godt  
ja selv om der var modgang det klarede I flot  
ja trofast holdt I sammen i både stort og småt  
og vi har allesammen haft det så godt, så godt  
derfor skal tak I ha' på denne højtidsdag  
på denne store, store, store, store højtidsdag.

Af børn der har I fået en dejlig lille flok  
I har et halvt dusin og det synes I er nok  
af børnebørn der har I jo nu en lille hær  
og der er ingen steder hvor de hellere vil vær'  
end hjemme hos jer to, hvor der er godt at bo  
når de skal hen og sove, synger mor om hest og ko.

Nu vil vi hæve glasset og slutte sangen a'  
Gid I må længe leve og rigtig godt det ha'  
det ønske med vi giver på denne højtidsdag  
og derfor vil vi sammen give jer et højt hurra  
et rigtig højt hurra, hurra, hurra, hurra  
et længe leve far og mor og så et højt HURRA!