



SØLVBRYLLUPSFESTEN HOS MARIE OG EVALD HANSEN

den 24' April 1957.

Mel: Jens Vejmand.....

Hvad er der mon paa Færde i Svinninge i Dag,
Folk er saa festlig klædte, fra Stangen smælder Flag!
Der er hos Evald Hansens igen en Bryllupsfest,
og mange Venner, Nabo er kommet her som Gæst.

Sidst var det jo en Datter, der drog i eget Bur,
men nu i Dag staar Fatter og Mo'er selv for Tur,
for de har naaet Sølvvet, de første to ti fem,
derfor med Sang vi hylder og fylder deres Hjem.

Hver Dag de gaar til Møllen og laver dejligt Mel,
og der de tjener Penge, men det skal ogsaa til,
for Hus og Bil de holder, og Skatten er saa høj,
saa hver Gang Evald ser den - saa bliver han saa sløj.

Marie laver hjemme saa megen dejlig Mad,
kun er der det med Gassen - for den hun var ej glad,
for tank hvis saadan noget i Luften springe kan,
derfor, bær den i Kæld'ren nu hurtigt lille Mand.

Mel: Traskovalsen.

Naar Evald og Marie i Bilen kører ud,
maa Træ'r saavel som Hunde jo passe paa sin Hud,
for hvis de skulde komme i Vejen for "den graa"
saa er det ikke sikkert de for den kan sig staa.
Ja for Hopla og Hopla, ja Evald kører smart -
med Damp paa og Tramp paa - og det gaar i en Fart.

Naar Evald Bilen "gasser" Marie si'r "nej stop" -
hold her og lad mig komme ud, nu har jeg faaet nok".
Men smækker hun med Døren, saa er det Evalds Tur,
og saa enhver kan se, at nu er han vist blevet sur.
Ja for Hopla og Hopla, han taaler ej saa godt,
at Døren paa Bilen bli'r lukket i lidt haardt.

Tre Piger og to Drengene i Dag er ogsaa med,
og Mor og Far de hylder, for det de alle ved,
at de hos dem jo altid et Hjem vil have her,
derfor i Dag de takker for det og meget mer!
Og saa Hopla og Hopla, til Slut saa skal de ha'
med Damp paa og Tramp paa - Hurra - Hurra - Hurra!!

