

Ved

L E I F S K O N F I R M A T I O N .

3 - 4 - 60.

Mel.: Den glade kobbersmed..

Så fester vi med sang og skæmt for vores konfirmand,
for i hans glade drengesind vi altid solskin fandt,
og vi vil hilse dig i dag med både fynd og klem
så ta'r du festens minde med fra dejligt barndomshjem.
Tra la la la

Vær altid glad i solhumør som i din barndoms år
så gror der medgangsglæde selv af vanskelige kår
se skoletiden er forbi og bøgerne lagt hen
men dersom du vil lære noget må bogen frem igen.

Hver dag så skynder Leif sig hjem når han fra skole går
for han skal bare hjem og ha' en lille kaffetår,
så si'r han tak for kaffe og farvel til lille mor
nu skal jeg om hos Herman, jeg skal køre hans traktor.

Så starter han traktoren og så går det rask afsted
og Herman han må skynde sig hvis han vil køre med
de slider og de slæber I kan tro de hænger i
men det gør ingenting om også klokken bliver ti.

Hvis Leif en ekstra femmer får hvad skal den bruges til
han tænker li' så stille åh nu ved jeg hvad jeg vil
jeg køber mig en lille bil, det er så rart at ha'
så kan jeg lege lidt med Erling ind i mellem da.

Hans hobby det er fodbold han kan spille wing og back
til alle andre løjer siger han farvel og tak
han cyklen ta'r og så afsted ud i den kolde sne
han kører gerne flere mil for han vil fodbold se.

En cowboyfilm er også godt han tit i biffen går
og sammen med fætter Ib han sig en dejlig latter får
og sammen ta'r de to så tit en cykeltur så lang
når man er to så bliver vejen aldrig nær så trang.

Men nu skal du i verden ud og prøve lidt af hver
men tab blot ikke modet og bliv ingen vigtigper
og fremfor alt jeg siger dig selv om du bliver stor
så glem dog ej dit barndomshjem og ej din far og mor.

Vi ønsker dig en arbejdsdag så lykkelig og lang
den muntres altid af lidt skæmt og af en lystig sang
men hvis du hænger med dit næb så husk på far og mor
de skænkede' dig det bedste sted på hele livets jord.

Men nu må vi vist hel're slutte vores lille sang
for ellers tror jeg nok at tiden bliver Leif for lang
du var en gæv og dejlig dreng du er vort fremtids håb
og derfor skal du også ha' tre høje hurraråb.
